

Vers av Margot Wallström

Att ens existera idag är en plågsam pärs
Att beskriva det kräver en genomtänkt vers
En om förflyttning från förtvivlan till hopp
Om att samarbeta, hjälpa och att aldrig ge opp

Jag vill tacka er alla, bli hela samhällets röst
För rödakorsare hjälper och ger människor tröst
Har gjort så i över 155 års tid
Närhelst det behövts, i både fred och strid
Inte minst är det frivilliga kvinnors verk
Tänk second hand med allt från pälsar till särk

De principer som styr avgör trovärdigheten
Leder tanken och formar hela verksamheten
Blir samtidigt ryggrad och moralisk kompass
Egenskaper som ofta saknas i de styrandes klass

Ta en kväll i Karlstad för att glädjas och fira
Umgås, ät gott, ta ett glas eller en bira
På måndag är du tillbaka i selen, kanske trött
Men så ser du symbolen med en färg som hjärtat – rött

Du vet att nu finns det en tydlig plan
Och tillsammans med alla andra fyller du den dan
Och resten av tiden med arbete som betyder nåt
för världen som sådan och humaniteten som snart förgått

Stå rak i stormen på Twitter och Insta
Om elakheterna bryr vi oss inte det minsta
Nej mest om att hålla en människa i hand
Eller prata med någon från ett krigsdrabbat land

Det finns en gammal välkänd skröna
Om farfar som berättar för barnbarnet om livets svåra och sköna

I varje människa finns kärleken men också det som sargar
Som en strid inombords mellan två stora vargar
Vilken av dem vinner säger barnbarnet; är det den som hatar?
Nej, svarar farfar - det gör den som du matar!